

't Preaksteulke



Nr. 6 (Jaargang 54)

27 april – 17 mei 2024

**Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas
Ootmarsum - Parochie Lumen Christi**

Pastoraal team, Nicolaasplein 2,

7591 MA Denekamp

Th.H.P. Munsterhuis, priester
e-mail:

tel. 06 - 5316 3563
t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
e-mail:

tel. 06 - 5764 5245
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster
e-mail:

tel. 06 - 2292 4657
i.schraven@lumenchristi.nl

J.M. van den Bosch, past. werkster
e-mail:

tel. 06 – 1364 6717
j.vandenbosch@lumenchristi.nl

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Taak: beheer gebouwen en financiën.

Contactpersoon: Henk Eertman, voorzitter

tel. 0541-29 14 78 | e-mail: henk-eertman@kpnplanet.nl

Pastoraatsgroep Coördinatie pastorale activiteiten.

Contactpersoon: Susan Broekhuis

tel. 06 – 5732 8723 | e-mail: susanbroekhuis@gmail.com

Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Kerkplein 3

 **0541 - 29 29 91**

Geopend

maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen,
van 09.00 uur tot 11.00 uur.

E-mailadres:

ootmarsum@lumenchristi.nl

Bankrekening:

NL56 RABO 0140 1005 12

Website

www.lumenchristi.nl



Parochie Lumen Christi.

Misintenties

Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat.

Bezoek pastor

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvangen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen Christi. De pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis.

Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum:

Josephine Bossink: 06 – 5376 3110
Karin Diepenmaat: 06 – 4662 4380
Hans Rozendaal: 06 – 5117 3956
Jan Veldboer: 0541 – 291 954

Caritas

Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen:
Telefoon 06 – 3014 5512 | e-mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl
Website: www.caritaslumenchristi.nl
Bankrekening: NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

Bij overlijden

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.

Kerkelijk huwelijk

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen ivm. de voorbereidingen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij het secretariaat van Lumen Christi, secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551.

Dopen

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch contact opnemen: 0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur).

Pastorale bereikbaarheid

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie elders in dit kerkblad of op de website parochielumenchristi.nl). Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen. De pastores zijn – behoudens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch tot 20.00 uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.

Secretariaat Lumen Christi in Denekamp

e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl tel.: 0541 – 353 551
Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 – 12.00 uur
Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur.

VIERINGEN

Zondag 28 april

09.00 uur

m.m.v.

Parochieel voorganger:

Collecte:

1^e Collecte:

2^e collecte:

Roepingenzondag

Woord- en Communieviering

Het Herenkoor

C. Loves

Er zijn dit weekend 2 collectes.

voor het pastoraat in onze parochie

voor het Fonds Priesteropleiding in het
Aartsbisdom Utrecht.

Vrijdag 3 mei

14.30 uur

m.m.v.

Voorganger:

Meiviering - Mariaviering

Het Koor Stem en Klank

Diaken J. Kerkhof Jonkman

Zaterdag 4 mei

19.00 uur

m.m.v.

Voorgangers:

Dodenherdenking

Het Koor Ootmusica

Diaken J. Kerkhof Jonkman en
Dominee R. Kloosterziel

Zondag 5 mei

09.00 uur

m.m.v.

Parochieel voorganger:

Collecte:

Woord- en Communieviering

Het Herenkoor

H. Loman

voor het pastoraat in onze parochie

Bidden voor het gewas bij het Landkruis ('n Boaken) in de Ageler Es.

Maandag 6 mei om 19.30 uur

Voorganger: Lianne Geerdink

Dinsdag 7 mei om 19.30 uur

Voorganger: Hanny Loman

Woensdag 8 mei

19.00 uur

m.m.v.

Voorganger:

Collecte:

Woord- en Communieviering

bij het Landkruis in de Ageler Es

Het Herenkoor

Pastoraal werker I. Schraven

voor het pastoraat in onze parochie

Er zijn zitplaatsen aanwezig.

Na afloop wordt er koffie of thee geschonken.

Donderdag 9 mei

09.00 uur

HEMELVAART

Gezamenlijke Eucharistieviering van de gehele parochie Lumen Christi; deze vindt plaats in het Openlucht Museum in Ootmarsum

m.m.v.

Voorgangers:

Collecte:

Herenkoor uit Ootmarsum en Denekamp.

Het Pastoresteam.

voor het pastoraat in onze parochie

Zondag 12 mei

09.00 uur

m.m.v.

Parochieel voorganger:

Collecte:

Woord- en Communieviering

Het Koor Stem en Klank

J. Kleijssen

voor het pastoraat in onze parochie

In onze Geloofsgemeenschap is overleden:

Annie Peters – Grootelaar op de leeftijd van 86 jaar.

Mieke Damhuis – Jansen op de leeftijd van 98 jaar.

Annie Olsthoorn – Ballings op de leeftijd van 94 jaar.

Annie Brandehof – Booijink op de leeftijd van 90 jaar.

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Misintenties Pinksteren

De misintenties voor Pinksteren kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat Lumen Christi, Kerkplein 3, Ootmarsum, tel. 29 29 91 e-mailadres: ootmarsum@lumenchristi.nl

vóór 6 mei 2024

Mededelingen van locatieraad en Pastoraatsgroep

De gezamenlijke buitenviering van de parochie Lumen Christi met Hemelvaart op donderdag 9 mei om 9.00 uur in Ootmarsum.

Ootmarsum is aan de beurt om de gezamenlijke viering op Hemelvaart te organiseren. We hebben als locatie daarvoor, ons oog laten vallen op het terrein van het Open Lucht Museum het Los Hoes. Wij vinden dit een prachtige locatie die ons daartoe ook de ruimte en de entourage biedt. Daar waar jaarlijks ook het Twents songfestival wordt georganiseerd kunnen we nu gebruik maken van dezelfde faciliteiten om een viering in de openlucht te organiseren met dank aan het bestuur van het Open Lucht Museum.

Ook wanneer de weergoden ons mogelijk minder gunstig gezind zijn hebben we de mogelijkheid in elk geval de voorgangers een dak boven hun hoofd te bieden door gebruik te maken van de kapberg. De koster kunnen daar een altaar plaatsen en pastores hun H. Mis celebreren.

Gelovigen kunnen vanaf geplaatste banken en stoelen de H. Mis volgen. Bij echt slecht weer kan van de nabijgelegen kapschuur gebruik worden gemaakt.

We gaan echter uit van mooi weer, zeker gezien het tijdstip van de dag!

Dat betekent dan ook dat u tijdens de viering al even kunt genieten van de voorjaarspracht op het terrein van het O.L.M. U hoort de vogels fluiten en u ziet het jonge groen van ontluikende bomen en struiken, een lust voor oog en oor.

Na afloop van de viering is er uiteraard gelegenheid even na te praten onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers er bij. Daarnaast is er nog veel meer te zien. U kunt hier zelfs een geheel verzorgde rondleiding krijgen maar dan moet u een andere keer even terugkomen.

Laat u deze kans niet ontnemen om ook even kennis te maken met het Open Lucht Museum.

Breng uw kinderen deze morgen gerust mee.

U allen bent van harte welkom en wij hopen u in groten getale te mogen begroeten.

P.S. de ingang van het terrein vind u bij Gasterij Oatmössche aan het Commanderieplein 3/4 (hoek Oldenzaalsvoetpad) in Ootmarsum

=====

Pastorpraat - Maria, vrouw van rust en vrede

We staan weer aan het begin van de meimaand, de maand die de Kerk heeft toegewijd aan Maria. Hoewel de kerken steeds meer onder druk staan en gelovigen massaal de kerk en het geloof de rug toekeren, zijn onze Mariakapellen erg populair. Het zijn plekken waar nog menig kaarsje wordt opgestoken, gebeden worden uitgesproken, rust wordt gehouden om even op adem, ja zelfs op Gods adem te komen in onze wereld, die steeds onzekerder wordt door alle veranderingen en datgene wat mensen elkaar aandoen. Een wereld waarin geweld en oorlog gewoon lijken te worden om jouw doel te bereiken. Zo woedt nog steeds de oorlog in Oekraïne, Gaza, Israël en zijn er vele conflicten wereldwijd. Velen verlangen naar zekerheid, naar een veilig thuis, waar we geborgenheid is en liefde, waar men tijd neemt voor elkaar. We worden opgehitst door de geest der tijd, we moeten presteren en leveren. Dat begint al op jonge leeftijd waar veel van onze kinderen wordt gevraagd. Hoe velen hebben geen burn-out klachten omdat ze het werk niet aankunnen.

Zou Maria ons daarbij kunnen helpen in onze tijd? De vrouw de icoon die ons weer rust en bemoediging kan schenken? Zij staat voor stabiliteit, voor trouw, voor liefde, voor het geloof in een toekomst, ook al voelt dat soms onzeker. Zij heeft dat meegemaakt in haar eigen leven, dat het niet altijd loopt zoals je hoopt.

Gelukkig zijn er nog de pleisterplaatsen, waar we haar kunnen vinden in ons Twentse landschap. Plekken die ons rust geven om bij onszelf te komen en ons weer bemoedigen om op weg te gaan. Als je het niet meer kunt vinden in onze kerk, ga dan eens naar een kapel om in alle rust en stilte daar te zijn. Het kan weldadig zijn om bij Maria weer op adem te komen, om weer geloof en vertrouwen te krijgen in de toekomst.

Moge de meimaand ons uitnodigen om rust en vrede te vinden met ons zelf, met ons eigen leven. Maria kan ons helpen weer de brug te vinden naar ons geloof, de brug naar de Eeuwige, die nimmer het werk van Zijn Hand verloren laat gaan.

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Bidden voor het gewas en de vruchten der aarde

Drie avonden in het jaar komt de bevolking van Agelo en Ootmarsum tijdens de kruisdagen bijeen om te bidden voor een voorspoedige oogst. Traditiegetrouw vinden deze bijeenkomsten plaats op de maandag-, dinsdag- en woensdagavond vóór Hemelvaartsdag bij het Landkruis aan de Zonnebergweg in de Ageler Es.

Dit jaar wordt op **6 en 7 mei om 19.30 uur** gebeden voor een goede oogst.

Maandag zal Lianne Geerdink voorgaan en op dinsdag Hannie Loman.

Op 8 mei **om 19.00 uur** wordt een Woord en Communieviering gehouden bij het Landkruis i.p.v. in de kerk.

Pastoraal werker Ingrid Schraven zal hier bij voorgaan.

Mocht de weersgesteldheid een openluchtviering niet toelaten, dan zal de viering alsnog in de kerk plaatsvinden.

We hopen velen van u dit jaar op 6, 7 en 8 mei te mogen begroeten.

Ledenwerving voor het Themakoor Ootmarsum

Beste muziekliefhebbers,

Wij zijn het

Themakoor Ootmarsum en we zijn op zoek naar gepassioneerde zangers/zangeressen om ons meerstemmig koor te versterken!

We repeteren elke woensdagavond in de kerk van 20.00 tot 22.00 uur; we starten met een kop koffie of thee waarbij we onze verhalen delen en het gezellig is.



Vanuit een van oorsprong gemengd koor is het door natuurlijk verloop gegroeid naar een geliefd dameskoor (12 leden) in onze parochie. Ons repertoire betreft verschillende muziekstijlen: pop, soul, gospel, klassiek en alles daartussen.

Ons koor onderscheidt zich door naast de muziek ook de teksten te verzorgen rondom een bepaald thema. Tekst en muziek vormen samen de themaviering.

Door de jaren heen heeft het koor in alle themavieringen van onze Simon en Judas kerk gezongen (gemiddeld 1x per 3 weken) en soms ook bij huwelijks- of afscheidsvieringen. De zoektocht naar passende liederen bij de vele thema's heeft geleid tot het huidige brede spectrum aan liederen.

Op verzoek verzorgt het Themakoor concerten/vieringen in (zorg)instellingen. Ook is dikwijls onze medewerking gevraagd bij bepaalde projecten zoals: passieconcert in de kerk, concert 'op de boer', voorjaarsconcert op het kerkplein samen met de harmonie, korenfestival op het kerkplein, Queenconcert in de sporthal waar we met de koorleden de backing vocals verzorgden. Het waren prachtige evenementen om aan bij te dragen.

Dit alles gebeurt onder de inspirerende leiding van dirigent en pianist Christo Guenov. Christo studeerde piano aan het conservatorium in Enschede en is sinds maart 2000 dirigent en pianist

van het Themakoor, maar daarnaast ook van een aantal andere koren.

Als je van zingen houdt, kom dan eens langs bij een van onze repetities! Je hoeft geen professionele zanger/zangeres te zijn. Ontmoet onze leden en ontdek of ons koor bij jou past.

We houden **woensdag 15 mei** een **meezingavond**, maar mocht dit niet uitkomen, dan ben je altijd van harte welkom op een andere avond.

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina of neem contact op met: Christa Bolscher 06-10502343 of Mariët Bank 06-13256844

UITNODIGING VOOR DE MEIVIERING

Alle leven op aarde heeft licht nodig. Ook de mens.

Maar licht kan zoveel meer zijn: het licht in de ochtend van een nieuwe dag, licht dat verwondert, licht dat ons oproept en dat ons verlicht als we zoeken naar een wereld waar mensen waardig leven mogen.

Het thema van de viering zal dan ook zijn:

‘LICHT DAT ONS AANSTOOT’

Wij nodigen u uit voor deze speciale viering op:

VRIJDAGMIDDAG 3 MEI 14.30 UUR

In deze viering is iedereen van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie en een drankje bij hotel van der Maas.

Wij vragen een bijdrage voor deze middag d.m.v. een collecte tijdens de viering.

We hopen velen van u te ontmoeten.

Deze middag wordt georganiseerd door de vrijwilligers van het Seniorenpastoraat.

Lezing over Humanitair Oorlogsrecht

Op **woensdagavond 22 mei 2024** houdt Robert Harperink, in zijn functie als voorlichter bij het Rode Kruis, een lezing over Humanitair Oorlogsrecht in het parochiecentrum in Ootmarsum.

Ondanks het feit dat in oorlogen en militaire conflicten regels vaak worden geschonden, bestaat er zoiets als Humanitair Oorlogsrecht en het Rode Kruis zet zich daarvoor in.

In deze actuele lezing zal Robert Harperink ons inzicht verschaffen in hoe het Humanitair Oorlogsrecht blijft gelden te midden van de chaos van oorlogen en conflicten. En hoe het Rode Kruis zich inzet om de menselijke waardigheid te waarborgen, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden.

Robert is gastdocent en voorlichter bij het Rode Kruis en lid van het Gregoriaans Herenkoor in Ootmarsum.

De gratis lezing begint om **19.30 uur** en de avond duurt tot ca. 21.00 uur.

Aanmelden wordt in verband met de koffie e.d. op prijs gesteld – secretariaat@lumenchristi.nl - maar is niet verplicht.

Het pastoraal team nodigt u van harte uit voor deze thans actuele lezing.

Sam's Kledingactie 2024

Op **Zaterdag 11 mei a.s.** kunt u in Ootmarsum kleding en schoeisel inleveren bij de **H.H. Simon en Judaskerk** aan het Kerkplein 3.

Vrijwilligers zijn van **10.00 uur - 12.00 uur** aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.

Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in Ethiopië.

Wat mag U inleveren?

Schone kleding, schoenen, ook knuffels en huishoudtextiel (dekbedovertrekken incl. slopen, hand- en theedoeken). Graag alles in gesloten plastic zakken.

Bij voorbaat dank

Sam's Kledingactie

Kopij volgende Preaksteulke

Kopij voor Preaksteulke nr. 7 (periode 18 mei tot 7 juni 2024)

inleveren vóór:

maandag 6 mei 2024 11.00 uur inleveren op het secretariaat

dinsdag 7 mei 2024 18.00 uur per mail preaksteulke@lumenchristi.nl

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD: TEL.: 06 – 57 94 09 01

Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 – 555 11 55